

Περιεχόμενα

1. ΑΤΑΚΕΣ

DOWN TOWN 02/06/2016 σελ.26



DT CLASSIC

ΑΤΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΚΑ ΑΚΟΥΕΙ!

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ουζιγος Καίτης

«Αν δεν κάνεις παιδιά, είναι σαν να μη γέννησες». Και αν δεν γεννηθείς, είναι σαν να μην έζησες!

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

ουζιγος Δημήτρη

«Το παν στη ζωή είναι η ομορφιά της ψυχής μας να βγαίνει προς τα έξω». Της το λέμε και εμείς, αλλά η δική μας δεν λείπει να ξεκολλήσει από το δωμάτιό της!

ΠΑΟΛΑ

ντίβα

«Βρήκα τον Θεό μια νύχτα δίπλα στο ποτό και με δάκρυα στα μάτια του 'παί το και το'...

Προφανώς ήταν πολύ το ποτό και έτσι εξηγείται η συνάντησή!

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ουναδέλφος Πάουλας

«Αυτά που σου 'πε ο Θεός ήτανε μια πλάνη, σου στέλνω χαιρετίσματα πως το μυαλό σου κάνει». Και ιδού ο αντιπαλοκοδικός αγώνας και η ψυχιατρική διάγνωση της εξάρτησής!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

ουναδέλφος Σανέζ

«Σχεδίασα ρούχα για τα κορίτσια που έχουν λίγα παραπάνω κιλά». Πάλι καλά που για να τις βοηθήσει, άνευ γνώσεων, τους έκανε ρούχα και όχι λιποσαρροφήσεις!

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ουναδέλφος Ζαριφίη

«Σχεδίασα ρούχα και φυσικά δεν είμαι σχεδιάστρια ρούχων, αλλά το είδα ως πρόκληση». Αχ, κυρία Μελίνα μου, αν σας έρθει πρόκληση να πετάξετε αεροπλάνο, παρακαλώ, όχι πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι;

ΠΑΟΛΑ

μοναδική

«Βρήκα τον Θεό μια νύχτα που 'χε ζαλιστεί, και σ' ένα καφάσι μπύρα είχε ξεχαστεί». Αν από μπύρες ο Κύριός μας είχε γίνει κουδούνι, γερό ποτήρι δεν τον λες!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

γνωστής των καλών γεύσεων

«Το φιλανθρωπικό gala Taste and Fashion συνδυάζει το φαγητό με τη μόδα». Αχ, αφήστε καλέ μου και τα 'χουμε συνδυάσει εμείς εδώ και χρόνια, μετρώντας πιάτο και σετάροντας ρούχα με τα ριχτόρια από τους καναπέδες!

Ζαζόπουλε, η καλλιτέχνις δεν ομολογεί ευθαρσώς, αλλά όσο να 'ναι περιγράφει. Όπου, κατά γενικήν ομολογία, οι μπύρες είναι αθώες για την κατάσταση της!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

πολιτικός - δημοσιογράφος

«Δεν θα άλλαζα στυλ εκπομπής. Δεν μπορώ να φορέσω παπούτσια Δούκα Χατζηδούκα και να κάνω πασαρέλα».

Αμ, και ποιος μπορεί; Ένα, είναι ακριβά τα παπούτσια και, δύο, δεν μας πρότεινε κανείς την πασαρέλα!

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ

πολιτικός - μοντέλο

«Αν άκουγα αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα ήμουν ακόμα στο χωριό».

Έρπετε να επιμείνει η μανούλα! Και για το παιδί της, αλλά και για το έθνος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

μεγάλη οιαρ

«Θα συνεργαζόμουν με τον Νίκο Μουτσινά. Γιατί όχι; Είναι πολύ αγαπημένος!». Ε ναι, Κωνσταντίνα! Δώστε και σ' αυτό το παιδί μια ευκαιρία να είναι στο πλευρό σας.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

αγαπημένη

«Ο Νίκος Μουτσινάς είναι πθοποιός. Θέλει να κάνει κι άλλα πράγματα». Ε ναι. Θα παίξει Οθέλο με τη Σπυροπούλου!

ΠΑΟΛΑ

ζαριφίτη

«Αυτά μου είπε ο Θεός, αυτά κι εγώ σου λέω, γιατί το παίζεις μια ζωή τραβάτε με κι ασ κλαίω». Και με το κουπλέ επανήλθαμε σε θεολογικά θέματα αποκλήψης, αποφεύγοντας τα της εξάρτησης, που δεν είναι το ζητούμενο!

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

εξομολογητικός

«Γιατί η Πάουλα να παρεξηγήθηκε; Ποιος να παρεξηγηθεί;... Ο Θεός!



ΠΑΟΛΑ

ισδάιμα

«Άναψε ο Θεός τσιγάρο, άναψα κι εγώ και πριν ξημερώσει λιώμα γίναμε κι οι δύο». Α, ώστε έτσι. Είπαμε κι εμείς, τόσο λιώμα από κάτι μπυρούλες.

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ευγενικός καλλιπεννης

«Είπες πως είδες τον Θεό σ' ένα καφάσι μπύρες. Μα δεν μου λες, ειλικρινά, τι πήρες και τα είδες». Εδώ, κύριε